

Notities..... Curacao vs Nederland

Op Curacao sta je in de rij, in Nederland in de file.....

Machismo is wanneer een man ALTIJD de L.. is.....

Curacao biedt een artistieke, originele en creatieve samenleving met de onaangepastheid die eigen is aan creativiteit. Wie open staat voor het creatieve, beleeft er diepere gevoelens van schoonheid aan. Wie niet ontvankelijk is voor deze vorm van levenskunst, kan maar beter wegblijven.....

In Curacao geldt: Wie ernstig is, wordt toch niet serieus genomen.....

Curacao levert een mix van mutual admiring society en mutual destroying society.....

In Curacao leef je. In Nederland wordt je geleefd.....

Op Curacao gaan de dingen veel trager, meer ontspannen. Je leeft er dus dubbel.....

In Nederland is alles zo saai, zo voorspelbaar. Op Curacao is dat anders. Het is zo **anders** voorspelbaar.....

Antilliaans grondrecht: Ieder zorgt vooral voor zichzelf. Als dat misgaat, krijgt een ander de schuld.....

Gelijkenis tussen politici en prostituees: Ze leven allebei van gemeenschap.....

Curacaose politiek: Every goat is a vote. Elke geit is een feit. En het is een feit dat een koe méér schijt dan een geit.

Op de deur van de werkkamer van bepaalde politici zou niet moeten staan 'Kloppen svp' maar, wat hen nog liever is : 'Schouderkloppen s.v.p'.....

Een eiland als Curacao is begrensd. Maar de horizon is ook zoveel groter, weidser en in elk opzicht rondom.....

In Curacao ben je : A big fish in a small pond
In Nederland ben je : A small fish in a big pond.....

Kleine eilanden zijn grote gevangenissen.
Nederland is een open inrichting. Met patienten zelfbestuur.....

Vanuit de West gezien is Nederland een mooi land.
Alleen zou het overdekt moeten zijn.....